



Handleiding Magie

Als je een uur kon doen verdwijnen
Als je een sneeuw klok luiden kon
Als je getik van regen
Vangen kon
In een fluwelen doosje
Tot je er een hele symfonie van hebt,
Over je eigen schaduw springen
En walsen met je spiegelbeeld
En flirten met de klok in tegenwijzerzin

Dan smelten onze blikken
In een blikkendoos
En strelen onze huiden rimpelloos
Een eeuwenoude eik
Schenkt ons zijn jaarring
Het merellied verstomt in het gebladerte

Dichterbij
Kan ik je niet meer dichten
Dan oog in oog
En spelend met de tijd.

(Joke, Frieda, Claire, Martine, Annemie, Freija)
Uit de cursus Literaire Creatie van Marc De Corte